

Bubbel från Byrån

Det lär dröja ett tag innan Stefan Löfvens regering vågar sig på något djärvt utrikespolitiskt agerande igen. Lika bra det, tänker Byrån. Även om det kan verka aningen tafatt att försöka mota Islamiska staten med 35 svenska militärer. Det slutliga kvittot på hur ordentligt Margot Wallström lyckades kvadda svensk utrikespolitik kom från regeringen själv: Den städslade Carl Bildt. Det måste ha svidit. Bildt står nu på lönelistan och har fått ett resekonto. Oroliga skattebetalare kan dock vara lugna, det mesta talar för att Wallströms resekonto inte kommer att användas så intensivt framöver.

Trivs inte hemma

Socialdemokraterna kritiserade Carl Bildt tidigt under hans åtta år som utrikesminister för att han reste mycket. Han var dock alltid väldigt öppen med vad han gjorde genom ett idogt twittrande och bloggande. Stefan Löfven reser ungefär lika mycket som den forne utrikesministern gjorde men om det vet vi väldigt lite. Byrån kan inte komma ifrån tanken på att han mest verkar försöka undvika sina ministrar.

Mamma, pappa, minister

Nyligen var det 6 månader sedan regeringsbildningen. Stefan Löfven firade genom att gulla med barn i Kina. Ett oförlåtligt misstag i en ung relation. Byrån föreställer sig utskällningen han fick av vice statsminister Åsa Romson när han väl kom hem: "Du bryr dig inte om oss längre. Du är alltid ute och reser. Jag kan inte göra det här själv. Gustav är faktiskt din utbildningsminister också!"

Det är ju bara skattepengar

SVT har bestämt sig för att möta anklagelserna om vänstervridning med att använda sina intvingade licenspengar till att starta en renodlad vänstersida på Internet. I ett utslag av ohämmad ironi har sidan, som genomgående innehåller texter som till synes aldrig har redigerats, döpts till edit.se. Redaktionen har hämtats från vänstersidorna Nöjesguiden och Politism. Försvaret från SVT:s sida har hittills varit att sidan också kommer att innehålla rörlig bild. Ja, men då så.

Samtidens talande tystnad

Samtiden brukar beskrivas som en Sverigedemokraterna närstående tidning. Det innebär att SD visserligen äger tidningen men att redaktionen är självständig i förhållande till partiet. Att det är en skönmålning av verkligheten blir alltmer uppenbart. Samtiden har alltid haft ett stort fokus på allt som handlar om SD. Inför det infekterade valet i Stockholmsdistriktet i mars intervjuade tidningen båda ordförandekandidaterna. Det uppskattades dock inte av partiledningen. Samtiden är nu landets enda nyhetspublikation som inte har nämnt den pågående striden som rasar inom SD med ett ord. Redaktionen får uppenbarligen inte skriva till SDU:arnas fördel och verkar inte vilja skriva något till partiledningens. Att tala är silver, men att tiga är guld, tänker Byrån.

Svenska Nyhetsbyrå