

Bubbel från Byrån

Big Brother deluxe

Svensk utrikespolitik har varit på allas läppar på senare tid. Kritiken mot utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven har varit såväl hård som rättvis. Vad många svenskar har frågat sig är hur det kunde bli så här. Byrån tror sig ha svaret. Konceptet att häva ur sig vad som helst, vara totalt oförstående när någon tar illa upp och sist men inte minst försvara sig med att "Sån är jag!" återfinns i alla ens någorlunda skandalartade dokusåpor. Mystikens dimma lättar något och kanske ger det en ledtråd om vad Wallström egentligen gjorde som obesattad EU-kommissionär. Byrån vill dock påminna om att det inte bara är dokusåpadeltagare som kan röstas bort.

Inte så jordnära timme

Earth Hour. Varje år förväntas människor stänga av belysningen och sitta och mysa i stearinljusens sken. Att det är bättre att tända ljuset i de delar av världen där dessa inte lyser och att två stearinljus till och med är värre än en glödlampa ur klimatsynpunkt är lätt förbisett när man har grandiosa visioner framför ögonen. Världsnaturfonden, som ligger bakom påhittet, vill dock inte bara att vi ska släcka. Vi ska också låta bli att äta kött och åka bil. En synnerligen munter tillvaro, lyckligtvis hinner väl de flesta äta middag före Earth Hour som inleds 20.30. Utsikten att äta kalla äpplen i mörkret rimmar synnerligen illa med helgmyset.

Nästa generations miljökampe

De skeva beskrivningarnas tid är nu. Det gäller särskilt på miljöområdet där varje potentiellt trevlig symbolhandling lyfts fram som ett föredöme oavsett hur illa den egentligen rimmar med verkligheten. Byrån vill lyfta ett varningens finger. Det är inte långt kvar innan Aftonbladet lyfter fram Rysslands president Vladimir Putin för sina miljöinsatser. Han har trots allt upprepade gånger stängt av gasen till bland annat Ukraina. Slå det, Earth Hour!

Är dyra råd goda?

Skattepengar kan användas till vad som helst – och det görs också. Energimyndighetens beslutade forskningsanslag kan tjäna som en fingervisning. Ett projekt vid KTH beviljades hela 4 408 669 kr för att undersöka "sambandet mellan andel kvinnor i styrelser och företagets behandling av energi och klimatbesparande åtgärder". Projektet "Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991" gör just vad det säger och tilldelades inte mindre än 6 824 222 kr.

Byrån tycker att det gott kan jämföras med projektet vid Chalmers Tekniska Högskola som ska undersöka hur Sverige kan skapa "inhemsk industriell förnyelse baserad på forskning och utveckling av ny energiteknik inom områden med begränsad hemmamarknad men med betydande global potential". Det beviljades 5 550 000 kr. Det är skönt att veta att vi lever i en kunskapsnation, för det hade varit svårt att lista ut på egen hand.